

# OP DE MAT(H)

kersteditie 2011

## *Angst en beven*

Dat is helemaal niet waarmee we dit jaar willen afsluiten. Met angst en beven. Zelfs als we naar de toekomst kijken en deze soms met angst en beven tegemoet zien, is angst en beven wel het laatste waarmee we dit jaar moeten afsluiten.

Hoop.

Hoop zullen we houden. Hoop is waar we mee afsluiten.

Hoop op een gezond 2012.

Hoop op een jaar waarin er plaats is op de wereld voor ons allemaal.

Hoop op een wereld waarin mensen elkaar respecteren om wat ze zijn.

Hoop op een samenleving die waarde toekent aan ieder mens.

Klein, groot, met en zonder beperking, rijk of arm, wit of zwart, rood, zacht geel, licht bruin of roze, het is niet van belang maar toont alleen de diversiteit van het mens zijn.

Uniek is namelijk ieder mens.

Is het geen bijzondere gedachte dat er van al die mensen op de hele wereld maar één bestaat ? Is het niet hoopvol om ons dat te realiseren ?

De kreet "iedereen is uniek" doet dan ook optimaal recht aan het mens zijn, geen twee mensen hetzelfde op deze hele grote aarde.

Hoe uniek en hoe hoopvol willen we de wereld hebben ?

Laten we daar weer eens bij stilstaan in deze tijd van bezinning.

In deze tijd waarin we met elkaar de geboorte van nieuw leven vieren, of gewoon vakantie vieren, maar daarin ook plaats zoeken voor elkaar.

Laten we nu eens niet alleen denken aan ons eigen welzijn, maar laten we nu eens voor eens en altijd keuzes maken.

Voor 'hoop', voor de unieke mens in onszelf maar ook in die van een ander.

En laten we nu eens niet denken dat het allemaal wel goed komt, of dat een ander wel alle lasten kan dragen. Nee, laten we samen de schouders eronder zetten.

We zijn tenslotte niet alleen en alleen met elkaar kunnen we de toekomst zonder angst en beven zien.



Helpt u ook een beetje mee om voor ieder mens een hoopvolle toekomst te zorgen?

---

---

## *Angst en beven*

Er is geen angst  
Ik wil niet beven  
ik wil vooruit, neus in de wind  
ik wil hoop voor ieder kind

ik wil ik wil ik wil, ik wil zoveel

Ik wil graag een lichtje zien  
in alle ogen  
een lichtje en een beetje warmte

Ik wil graag wat liefde zien  
in alle ogen  
een beetje liefde en een beetje warmte

Ik wil graag wat begrip ontmoeten  
in mijn huis  
maar ook daarbuiten

Ik wil graag mensen horen lachen  
en kleine kinderen zien spelen

Ik wil graag dat mensen elkaar lief vinden  
en een beetje aardig zijn voor elkaar

Ik wil graag dat die 2 dagen zonder oorlog  
nu eens wat langer duren

Ik wil graag mensen die kijken met ogen open  
en oren niet dichtstoppen

Ik wil zoveel, ik wil teveel  
maar als ik niet meer wil  
of als ik niets meer hoop  
dan is er alleen nog maar angst  
en zal de mensheid beven  
van armoede en gebrek

Laat mij daarom maar heel veel willen  
want zoveel is het niet  
een lach, een traan, een horen en een zien  
de zon komt toch wel op  
het licht is er wel iedere dag  
maar warmte is soms ver te zoeken

Ik voer 'hoop' op als warme deken  
Ik geef 'liefde en respect'  
Ik wil hetzelfde terug

Net als jij

## *Hoop en vrees en de bezuinigingen*



Na het mooie gedicht over hoop is het goed om (nog steeds) stil te staan bij de toekomst van onze school en vooral ook de toekomst van onze kinderen. Nog steeds hangt het zwaard van Damocles, de bezuinigingen boven ons hoofd en begint zelfs hier en daar al hun rampzalige gevolgen te tonen. Wij blijven nog steeds als school vechten voor onze collega's, die het gevaar lopen hun baan te verliezen en voor de optimale onderwijscondities voor onze leerlingen, kinderen die het door hun beperking toch al zwaarder hebben dan veel van hun leeftijdgenootjes, zeker wanneer het hun toekomst aangaat.

Wij hopen dat u met ons blijft strijden. vertel de mensen om u heen wat er staat te gebeuren. Op de Mattheusschool zullen een flink aantal lesgevendden gaan verdwijnen (rond de 15%), de klassen worden 10% groter. Dit kan en mag niet gebeuren. Vertel welke ramp er staat te gebeuren in het speciaal onderwijs.

Zorg samen met ons dat de hoop op goed onderwijs en een goede toekomst voor onze leerlingen blijft.

Blijf ook onze website [www.wijzijnverbijsterd.nl](http://www.wijzijnverbijsterd.nl) bezoeken voor al het laatste nieuws en de feiten

---



# Hele fijne feestdagen gewenst



Bruggroep A





De 12 wensen van Bruggroep B









# De kerstwensen van Bruggroep C





Koen: Ik wens respect voor elkaar.



Ademir: Ik wens dat ik gelukkig zal zijn met mijn familie en genoeg geld zal hebben voor arme mensen.



Eren: Ik wens dat ik zo rijk was met mijn familie.



Abbas: Ik wens dat ik kan vliegen naar Turkije.



Yassin: Ik wens voor Feyenoord nummer 3, nummer 4, nummer 8.



Yasmine: Ik wens dat alle mensen gelukkig zijn en samen kerstfeest vieren en dat iedereen met elkaar kan spelen.







## Middengroep A wenst



Voor  
iedereen  
vrede en  
een fijn  
kerstfeest



Voor  
iedereen  
een lang  
en  
gelukkig  
leven



Ik wens  
iedereen  
op de  
wereld een  
gelukkige  
kerst en  
een goed  
2012



Ik wens dat  
alle mensen  
goed  
kunnen  
leven





Een  
lekkere  
tosti met  
kaas voor  
iedereen



De beste  
wensen  
voor de  
drie  
koningen



Een mooie  
kerst voor  
de  
kerstman  
en zijn  
rendier



En een gezond 2012!



# Kerstwensen van Eindgroep A & B

Dat het goed gaat met mijn opa  
in de hemel als engel.



Dat maria & jozef goed voor  
kindje jesus zorgen.



Dat er geen oorlog meer komt  
op de wereld.



Dat er dit jaar geen sneeuw  
komt.



Dat alle juffen weer beter zijn.



Vrede op aarde.



Dat alle mensen elkaar helpen.



Dat er geen arme mensen meer zijn.



Dat iedereen veel plezier heeft.



Dat het dit jaar een heel leuk jaar word in de eindgroep.



Dat het een gezellig kerstfeest wordt.



Dat iedereen gezond is!





de beste wensen van:



**De kermits wensen iedereen  
een zonnig 2012!!**



**De Jeniemienie's wensen jullie een Jeniemienie goed nieuw jaar**



*De Middengroep B wenst:*







# MIDDENGROEP A

## Gezellig samenzijn

Het gaat een hele leuke kerst worden. We gaan met z'n vieren gezellig ontbijten en cadeautjes uitpakken. Dan gaan we gezellig naar mijn oom. Mijn oom gaat voor het eten zorgen, ik denk een catering. Tweede kerstdag zijn we thuis. M'n moeder gaat misschien kalkoen braden. We gaan gezellige dingen doen.

Groetjes van Fabian den Os uit Middengroep A



## Kersthuisjes

In Intratuin is een kerstshow met een Efteling afdeling. Ik vind de Efteling heel leuk. Er zijn hele mooie huisjes. Ik heb het huisje van Vrouw Holle gekocht. Met de klas zijn we naar Intratuin in Rhoon geweest. We gingen alleen kijken en niets kopen. Je kunt er ook met je ouders heen.

Prettige Kerstdagen van Robert Allen uit Middengroep A.

## Het kerstdiner

Voor eerste kerstdag maken we een kerstdiner. En tweede kerstdag hebben we feest.

Gelukkig Nieuwjaar voor 2012. Groetjes van Axel Zwaving uit Middengroep A.





En wij wensen .....



Wij wensen dat onze  
lieve klasgenoot  
Floris

De koekiemonsters



Snel weer in ons  
midden is







Wij wensen iedereen  
een gezond en liefdevol 2012.





Wij wensen iedereen  
flonkerende kerstdagen  
met veel warmte, liefde  
en samen zijn.

Groetjes de Oscars.



De Elmo's wensen iedereen een fijne vakantie!

Met lekker eten,  
witte sneeuw,

veel buiten spelen,  
en vooral gezelligheid!

# *Kerstwensen van Eindgroep B*



*Ik wens dat mijn moeder gezond en gelukkig is*

*Kelly*



*Ik wens dat er geen oorlog meer is op de wereld*

*Souf S*



*Ik wens iedereen een fijne kerst en een gelukkig nieuw jaar*

*Vincent*



*Ik wens iedereen een gelukkig kerstfeest*

*Mohammed*

*Ik wens opa en oma fijne kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar*

*Jessica*



*Ik hoop dat ik met mijn familie een heel gelukkig kerstfeest kan vieren*

*Ruben*





*Geen gezeik, iedereen rijk*

*Uwijn*

*Ik wens de hele school fijne kerstdagen en een  
gelukkig nieuwjaar*

*Rowan*



*Ik wens je een gelukkig  
nieuwjaar*

*Wafae*



*Ik wens iedereen in de wereld een gelukkig  
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar*

*Nelcy*

*Ik wens de leraren een prettig kerstfeest en een  
gelukkig nieuwjaar*

*Nicky*



*Dat ieder zijn eigen leven mag leiden*

*Nickels*



## Middengroep C

Ik vind kerst de leukste feest van de jaar. Want we hebben vakantie. Kan je ook : sneeuw gevecht, kerstboom versieren, en veel meer.

Op een dag wil ik gewoon bij mijn tante en oom. Vind ik gezellig. Ik heb zo veel lol dat ik kerst ga houden. Vind ik zo fijn. Weet je wat mooi is kaars aan. Vind ik mooi en gezellig. Weet je wat ik heel graag eet bij kerst. Kip is heel lekker bij kerst. En ik doen nog veel meer.

Groetjes van Desiree-Spencer



Ik vind het heel leuk dat we kerst in de kerk vieren en dat we ook optreden en dat we de laatste dag kerst vieren op school met een romantisch kerstontbijt heel leuk. Ik heb heel erg zin in de vakantie en ik wens iedereen heel prettige oud en nieuw en dat iedereen als ze allemaal op school komen dat hun handen allemaal heel zijn

Mitchell Klepper







We hebben een project gehad: Het thema was "GELD". Het is belangrijk om te weten hoe je met geld moet omgaan. Je kan geld sparen maar je kan ook met geld dat je hebt gekregen winst maken. Dat proberen we met ons Klein bedrijf : TOKO MI te doen.



Wow!!!!het bewijs. Esmeralda heeft meegedaan aan een proefduik met een echt zuurstoftankje op haar rug.



Een paar leerlingen van het VSO: Zingen met Hans en Mavis.







Wij wensen ...



# Ingezonden:



Accent avondschool is een organisatie in Rotterdam die cursussen en opleidingen verzorgt voor mensen met een verstandelijke beperking. Het onderwijspakket is er op gericht om de cursisten zo zelfstandig mogelijk in het leven te laten staan.

Accent Avondschool hanteert een aantal sleutelwoorden die duidelijk maken waar de school voor staat:

**Kleinschaligheid:** kleine groepjes, maximaal 11 cursisten

**Veiligheid:** voldoende begeleiding, waarnaast altijd een BHV-er aanwezig is.

**Professioneel team:** meer dan 40 ervaren docenten

**Zorg:** ondersteuning van een maatschappelijk werker, zorgcoördinatoren die contact houden met ouders/verzorgers

**Specifieke wensen:** deze worden besproken tijdens de intake gesprekken

**Sociale contacten:** naast de lessen ook ontmoeten en omgang met elkaar. Er is een cursusraad

**Praktische vaardigheden:** de cursus “Bijzondere Buurtgenoten” bereidt de cursisten bv voor op zelfstandig wonen.

Wat biedt de avondschool zoal? Dat is per locatie verschillend. Zo zijn er cursussen koken, Nederlandse taal en lezen, rekenen, fitness, computertraining, bromfiets- en autotheorie, schilderen en tekenen en nog veel meer. Jongeren vanaf 15 jaar kunnen zich aanmelden, er volgt een intakegesprek waarbij de interesses van de aanmelder in kaart worden gebracht. Het niveau van de aanmelder kan lopen van licht tot matig verstandelijk beperkt, er wordt zelden een cursist geweigerd. De kosten zijn voor één cursusavond per week gedurende een cursusjaar: € 75,-

Voor twee cursusavonden gedurende een cursusjaar: € 112,50

Vervoer: de avondschool verzorgt in samenwerking met RMC groepsvervoer. Individueel vervoer moet door de cursist (begeleiders) zelf geregeld worden.

## Contact:

### Accent Avondschool Centrum

Vijverhofstraat 97

3032 SH Rotterdam

t. 010 - 465 10 36 (na 18.00 uur)

locatieleider: Krijn Tol

m. 06 - 14692213

### Accent Avondschool Zuid

Talingstraat 170

3082 MH Rotterdam

t. 010 - 429 49 46 (na 18.00 uur)

vestigingsdirecteur: Jos Allewijn

m. 06 - 53176742

email: [info.zuid@accentavondschool.nl](mailto:info.zuid@accentavondschool.nl)

### Accent Avondschool Hoogvliet

Max Havelaarweg 53

3193 VA Hoogvliet

t. 010 - 2095503 (na 18.00 uur)

locatieleider: Bob van der Heide

m. 06 - 83206963

email: [info.hoogvliet@accentavondschool.nl](mailto:info.hoogvliet@accentavondschool.nl)

Op school kunt u de schoolgids aanvragen, maar u kunt deze natuurlijk ook downloaden van de site:

[www.accentavondschool.nl](http://www.accentavondschool.nl)

---

## *Rain Man als toneelstuk*

Natuurlijk kent u de film "Rain Man". Van deze film is nu een theaterstuk gemaakt die in februari en maart te zien is in de stadsschouwburg Utrecht.

De film zette het thema autisme in één keer op de kaart. Weliswaar zette men vraagtekens bij het stereotiepe karakter van de hoofdpersoon, maar de film zette ook tot nadenken over thema's als autisme, relaties en wat 'normaal' is.

Op zondag 4 maart is een speciale voorstelling voor mensen met autisme. De middag begint om 16.00 uur. U kunt hiervoor kaarten bestellen op telefoonnummer 030-2302023 of op de website [www.stadsschouwburg-utrecht.nl](http://www.stadsschouwburg-utrecht.nl).

De regulieren voorstellingen zijn van 17 februari t/m. 11 maart.



Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig

**2012**

en een fijne vakantie!

Op maandag 8 januari beginnen de lessen weer

**Voorzichtig!**



**Elk jaar weer zijn er ongelukken met vuurwerk. Jongeren tussen de 10 tot 19 jaar zijn de grootste risicogroep. Vooral hoofd en handen worden vaak getroffen.**

**De meeste ongelukken gebeuren doordat mensen het vuurwerk niet goed afsteken of niet de goede hulpmiddelen gebruiken.**

**Wees heel voorzichtig!**

**Kijk op <http://www.halt.nl> voor goede tips**

---

---