

OP DE MAT^(th)



ZOMEREDITIE



Verhuizen!

Verhuizen is altijd weer iets bijzonders. Enerzijds betekent het afscheid nemen en een stap in het onbekende, anderzijds is het spannend, leuk en is het een mooie ontdekkingstocht.

Al meer dan tien jaar waren de diverse afdelingen van onze school verspreid over de stad. Ieder in een eigen pand met eigenaardigheden, steeds andere lokalen, hoekjes en kantoren.

Vaak zagen we elkaar alleen maar bij feesten en vieringen.

Dat alles veranderd nu. Na die lange tijd komen we allemaal weer samen in één nieuw en groot pand: Máximaal.

Dat zal wennen zijn, dat is zeker. Maar ook genieten van al dat glanzende nieuws: nieuw meubilair en materialen, nieuwe lokalen en praktijkruimtes. Een schitterende eigen gymzaal. Prachtige tuinen en speelplaatsen. Alles nieuw. Behalve wij zelf. Wij blijven gewoon die hechte gemeenschap van personeel, leerlingen en ouders die de hart van onze school vormen. Die altijd weer willen werken voor elkaar en onszelf, altijd gericht op de toekomst. Zoals we dat ook jaren deden op de Larikslaan, de Asserweg, de Assendelftstraat en de Schaepmanstraat. Met hart en ziel.

Daarom zal het ook af en toe slikken zijn. Omkijkend naar al die mooie jaren die achter ons liggen. Bij het inpakken kwamen dan ook allerlei spullen van al die jaren boven. Foto's van toen, speelgoed en lesmateriaal van lang geleden. En met die spullen ook de herinneringen. Leuke en soms verdrietige, maar eigenlijk toch alleen maar mooie. Nu gaan we verhuizen naar een gebouw dat nog geen geschiedenis, nog geen herinneringen kent. Die moeten wij nu zelf gaan maken. Dat ze mooi worden, dat kan niet anders met al die personeelsleden, leerlingen en ouders. Maar eerst vakantie! Rust lekker uit, geniet er van en blijf veilig en gezond.

De redactie

Bruggroep A



Wat hebben we een druk half jaar achter de rug! Met heel veel leuke lessen en momenten! Zo schrijft Sahin over de schooltuin en Gianni, Uygur en Maarten over de flessen-actie.

Schooltuinen

Ik heb met Richard op de schooltuin zaadjes erin gestopt. Wortel & prei & radijs & uien en broccoli en bloemkool en kropsla. Richard is onze meester. Water geven & onkruid wieden en vegen. Ik ga met Menno en Sonja en Thomas en Maarten naar de schooltuin. Ik vind het leuk om met de kinderen naar de schooltuin te gaan ja. Volgende keer donderdag hebben we geoogst. Die radijs die ik eruit ging halen en in een zak ging zetten of zo. De radijs is heerlijk.

Groetjes Sahin



Toen kwam de flessen-actie

Gianny: De flessen in de machine. Ik heb een zak gedragen. (met lege flessen) Uit de machine een bonnetje. Het bonnetje gaat naar de kassa, wat krijg je dan? Geld!

Uygur: Flessen weggooien in de winkel. Veel flessen, Uygur ging wél helpen.

Maarten: We hadden die dag €50,00 opgehaald met lege flessen wegbrengen. We gingen naar de Lidl en de Albert Heijn.

En dan....

Naast de nieuwe naam voor onze school: **MAXIMAAL!** Gaan wij Bertjes volgend jaar door onder een stoerdere naam, die beter bij onze pubers past, namelijk...

A+

Dus voor nu nog een zomerse groet van de Bertjes, we wensen jullie een heerlijke zomer!!

Maarten-Gianny-Danilo-Thomas-Sahin-Uygur-Odette-Menno-Sonja-Danielle-Olga

De Elmo's zijn ONDERSTEBOVEN van de
nieuwbouw.





De Elmo's wensen iedereen een fijne vakantie. Wij hebben allemaal erg veel zin in het nieuwe schooljaar in de nieuwbouw.



De Ernie's kunnen niet wachten tot het nieuwe schooljaar begint en daarom zijn we alvast een kijkje gaan nemen.



Fijne vakantie en tot volgend jaar op de Aleyda van Raephorstlaan



Plaswijckpark: leniemienies!



Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

Fijne vakantie en tot ziens in de nieuwbouw!



Groetjes van alle Kermits!



Veel zomers geluk van
de Koekies!

Jul 1, 2015



Afscheid van een oud gebouw

De allerlaatste keer naar de Lusthofstraat

De allerlaatste keer naar de bloemen in het Arboretum

De allerlaatste keer boodschappen doen bij AH op de Lusthofstraat

De laatste keer horeca op de Larikslaan

De laatste koken in de vissenkomp

De laatste keer techniek op de Schaepmanstraat

De laatste keer voetballen op het voetbalplein

Afscheid van Kelly en Robert

Het digibord laten we achter

Alle muizen laten we achter

Alle mieren blijven op de Assendelftstraat

De zwarte draadloze koptelefoons met oplader/zender nemen we mee

Er komen nieuwe wasmachines

Er zijn goede winkels in de buurt

Op onze verdieping is een kantine

Beneden is een brasserie voor de juffen en de meesters

De klokken nemen we mee en de kalender

Het schilderij van Bergelo nemen we mee

Een fijne vakantie en tot ziens in Maximaal,

Middengroep A

Middengroep D



Fijne vakantie! Dag allemaal! Tot volgend jaar in de nieuwe
school!

Groetjes van middengroep D

PINO'S



***De Pino's zijn klaar voor de verhuizing!
Alle favoriete spullen zijn uitgezocht
dus laat de verhuishagens maar komen!***

Schakels



We hebben weer een super jaar gehad met zijn allen en dat afgesloten in Plaswijckpark!

Dit jaar nemen de Schakels afscheid van Cheyenne, Olav, Noor, Samir en Shareeda.

We wensen hen heel veel plezier op het Rotterdam College!



Schakels

De slootles op de kinderboerderij

De slootles! Diertjes uit de sloot
vissen en ze dan bekijken met
je vergrootglas!





**Ook de Tommies gaan verhuizen
Fijne vakantie allemaal
En tot ziens in de nieuwbouw!**

A graphic with a brown background and a red dashed border. In the top left corner is a yellow sun with a smiling face. In the bottom right corner is a rainbow with two white clouds. A large white speech bubble with a black outline is in the center, containing the text above.

RECHTSTREEX

VAN DE BOER

Om een goede invulling te geven aan het gebruik van de winkelruimte die in de nieuwbouw aanwezig is zijn we een samenwerking aangegaan met **Rechtstreex**. Vanaf september worden wij het afhaalpunt voor de wijk 110 Morgen/Hillegersberg-Noord!

Wat is Rechtstreex? Rechtstreex is twee jaar geleden in Rotterdam opgericht door Arthur Nijhuis en Maarten Bouten. Hun droom is om een nieuwe voedselketen te creëren met korte lijntjes tussen boer en consument. Inmiddels telt Rechtstreex twaalf afhaalpunten in verschillende Rotterdamse wijken en hebben ze een eigen concept-store in de Fenix Food Factory.

Hoe werk het? Als u zich inschrijft, krijgt u wekelijks vrijblijvend een nieuwsbrief toegestuurd per email waarna u online via de bestellijst al uw boodschappen vrij kunt kiezen uit het uitgebreide assortiment. Als u zich inschrijft, ontvangt u een bestellijst van ons met een overzicht van alle lekkere producten. Uw bestelling wordt samen met die van anderen direct bij boeren uit uw omgeving geplaatst. De streekproducten worden vervolgens bij ons afhaalpunt afgeleverd, waar u ze kunt ophalen tijdens de inloopuren.

Zit ik ergens aan vast? Meedoen met Rechtstreex is geheel vrijblijvend omdat er zonder abonnementen wordt gewerkt. U bepaalt dus zelf of en wat u bestelt.

Wat zit er in het assortiment? U kunt altijd rekenen op een breed assortiment vers fruit, groente, zuivel, eieren, vlees, en brood. Lokaal, vers, niet mee gerommeld.

Als school zijn we heel blij dat we in de nieuwe school met het afhaalpunt kunnen starten. De leerlingen van de VSO afdeling gaan het werk in het afhaalpunt doen. Zij gaan de binnengekomen bestelling controleren, de producten op hun plaats zetten in de winkel, groenten afwegen, de bestellingen klaarzetten en de klanten helpen in de winkel. Op deze manier kunnen onze leerlingen hun vaardigheden oefenen en uitbreiden in een echte praktijksituatie!

Als u zich als klant wilt inschrijven kunt u zich opgeven via de site van Rechtstreex. (www.rechtstreex.nl).

U krijgt dan vanaf september iedere week een bestellijst opgestuurd. Zoals u al begrepen heeft, aanmelden als klant verplicht u tot niets en er zijn ook geen kosten aan verbonden.

MUSICAL DE TRAM

Niet de zelfde leeftijd,
wel de zelfde taal ...



De finale van "De Tram" op donderdag 24 april 2015 in de Pauluskerk te Schiebroek.

Maandenlang was er op geoefend. In de klassen, maar ook in de aula bij gezamenlijke repetities. Eerst wat aarzelend, later in april uit volle borst. Dat waren altijd vrolijke momenten. Ging er iets verkeerd, dan hoorde je van uit de zaal de oplossing. Dat was geen betweterij, maar betrokkenheid voor de musical die we aan het opzetten waren. Zonder woorden leek iedereen te beseffen waar we mee bezig waren

Overall waren de liedjes terug te horen: in de klassen, in de aula en op het speelplein.

Heel veel scholen kopen een musical in april. Onze school met concreet handelende en denkende kinderen vervaardigt ze al tientallen jaren zelf. Duidelijke melodieën, eenduidige teksten en vooral herkenbare onderwerpen. Een tiental van deze liedjes, met onderwerpen zoals de tram, het schoolkamp, de markt, het schoolplein, en afscheid nemen waren, nadat er een leuke verhaallijn

bedacht was, aan een gekoppeld tot een swingende en feestelijke musical met het als hoofdthema ons jarenlange verblijf aan de Larikslaan, het afscheid en het vertrek naar de nieuwe locatie.

Op 24 april viel alles samen. De kinderen zaten er helemaal in en stegen boven zich zelf uit, door uren lang te wachten, keurig netjes het podium op en af te lopen, en vooral door gepassioneerd de liedjes goed verstaanbaar mee te zingen. Samir moest ook nog heel veel spreektekst onthouden.

De vlam sloeg onmiddellijk over. Een kleine 450 ouders, familie en andere gasten beleefden het feest net zo mee als de hoofdrolspelers voor en op het podium.

Het is voor iedereen fantastisch om te zien hoe kinderen boven zich zelf uitgroeien als er een musical gespeeld wordt. Het is wederom aangetoond: alle kinderen, ook die op het Speciaal Onderwijs kunnen zingen en zijn creatief. Als de voorwaarden goed zijn, en dat waren ze gaat het dak er af, en zijn er geen beperkingen.

En om die voorwaarden goed te maken kregen we heel veel, onmisbare hulp van buitenaf, zonder welke het niet kan. Bedankt vrijwilligers voor de catering, de geluidstechniek, het trombonespel en de gastvrijheid in de kerk: het is ons gezamenlijk succes, ook dat van jullie.

Niet dezelfde leeftijd, wel dezelfde taal. En als die taal muziek en toneel is zit het wel snor.

Peter van der Veer

Muziekleraar.





AFSCHEID :)

DIT JAAR GAAN ER OPNIEUW EEN HOOP LEERLINGEN VAN SCHOOL. ZE ZETTEN EEN NIEUWE STAP IN DE TOEKOMST. WE WENSEN HUN VEEL SUCCES EN ZULLEN IEDEEREEN ZEKER MISSEN.

Maxime Both gaat werken op een boerderij in Lansingerland. Met een kleine groep cliënten en begeleiders gaan ze dieren verzorgen, koeien eten geven, stallen schoonvegen. Ze hebben een hoop lol en Maxime is er erg op haar plek. Heel veel geluk in je nieuwe baan.

Mitchel Klepper gaat in Schiehoven werken bij een project van de Pameijer. Schiehoven is een verzorgingshuis. Mitchell gaat helpen op de afdeling, helpen bij het voorbereiden van maaltijden, thee koffie rondbrengen en schoonmaakwerkzaamheden binnen het huis. Er is begeleiding op afstand. We wensen hem veel plezier bij zijn nieuwe baan.

Fabian den Os: Gaat werken bij een project van de Pameijer. Het is een wijkproject. Samen met begeleiders gaan ze de wijk in. Ze verzamelen folders uit de portieken en brengen die naar de papierbak, ze helpen boodschappen doen voor mensen en zorgen ervoor dat de buurt er weer netjes uitziet. Succes met je baan!

Sergio O'Sullivan gaat werken bij een project van de Pameijer, De Kwast. Tijdens zijn werk leert hij verven, schuren en behangen. Ze gaan met een busje op stap en doen klusjes op verschillende sportverenigingen. Sergio gaat ook met een team naar huizen om daar de muren te verven of te behangen. Sergio sinds je daar aan het werk bent, straal je!!! Heel veel geluk!

Damian Heyboer en Sergio zijn collega's geworden. Ook hij leert verven, behangen en schuren. Damian is al een aantal weken bij de Kwast aan het werk. Het gaat heel goed met Damian. Heel veel succes!!!

Afshan Mehmud is al een aantal maanden van school, maar gaat bij de jaarafsluiting over de rode loper. Afshan is gaan werken bij de grafische nabewerking. Hier doen ze productiewerk. Onze leerlingen zijn bekend met deze plek. Het is een lolstageplek op school. Afshan heeft het daar zo naar haar zin gehad en wilde daar graag werken. Haar wens kwam uit en ze is al een aantal maanden aan het werk bij de Grafische nabewerking. Heel veel geluk!!

Cynthia Dekkers woont en werkt bij de ASVZ. Ze werkt in een supermarkt, De blikopener. Ze staat achter de kassa, moet spiegelen en vakkenvullen. Dit had ze goed geoefend tijdens haar lolstages op school. Ook haar droom is uitgekomen. Ze werkt 1 dag in de week in een dierenwinkel. Ze maakt hokken schoon, geeft de dieren te eten en mag helpen bij het bijvullen van de schappen. Dit doet ze heel erg goed! Veel succes met je baan!!!

Yasemin Zurnachi: is al een tijdje van school en werkt via De Buut van de Pameijer. Er zijn verschillende projecten in de wijk en op scholen. Ze helpt op dit moment bij de horeca en helpt mee in het huishouden.

Victor Fialka gaat dit jaar ook van school en gaat werken bij Humanitas. Binnen deze organisatie zijn er verschillende plekken waar hij kan gaan werken. Heel veel succes met de volgende stap en we hebben er alle vertrouwen in!! Geniet ervan!

Robert Allen gaat ook een volgende stap zetten en gaat werken bij Dajong. Dit is een bedrijf die computers repareert, schoonmaakt, kleine onderdelen uit een computer haalt en hergebruikt. We wensen je heel veel succes bij je nieuwe baan.

Kursat Duvan gaat werken bij scheepswerf De Hoop van de ASVZ. Hier repareren ze schepen en moeten ze de boten verven. Dit is onder begeleiding. Kursat, heel veel succes!!!



Bruggroep C kijkt terug op het schooljaar

wij zijn op kamp gegaan en de dropping was leuk



Diguan

Disco Rawien



We zijn naar kamp gegaan en dat was heel leuk



Semih



Disco vond ik leuk

Siwandar

Ik wens iedereen een fijne vakantie



jessica



WE GINGEN STAGE LOPEN BIJ ALBERT HEIJN. HET WAS LEUK OM KENNIS TE MAKEN MET ANDERE DINGEN. DE EERSTE KEER WISTEN WE NIET ECHT WAT WE MOESTEN DOEN, MAAR DAARNA GING HET GOED ! ☺

**EN IK WENS JULLIE ALLEMAAL FIJNE VAKANTIE!
GROETJES GÜRÇAN**



Ik was naar kamp en disco geweest. En ook naar zeilen ben ik geweest.
Gaan in vakantie ik gaan buiten spelen. Mary Jane Mijnhijmer

EINDGROEP

Hallo ik ben admir ik ben 18 jaar en ik zit in de eindgroep van het rotterdamcollege.

Op 18 mei 2015 was ik op kamp geweest naar texel het was heel leuk daar heel veel

Activiteiten en gezelligheid. Ik heb ook een hele leuke schooljaar achter de rug gehad

Nog bijna dan ga ik naar de nieuwbouw ik heb er zin in maar eerst lekker van de zomervakantie

Genieten. Het gaat heel leuk worden op m'n nieuwe school het gaat heel groot worden

Ik heb ook heel veel stage gelopen en horeca gedaan m'n favoriete stageplek was albert heijn

En van horeca vond ik broodjes bakken en groente snijden het leukst.

Groetjes admir fijne vakantie allemaal.



Ik ben dit jaar naar texel ik ben op veerboot met teso vaard naar texel.

Dan zijn wij op kamphuis lekker lol en eten slaapen op dinsdag naar strand

Geweest scheelpen zoeken en vliegen keltjegraven op woensdag naar dorp

In de koog en dan sport dag op kamp op donderdag naar genaarlen vissen

Lekker genaarlen vissen proefen dat is lekker en dan krabben vangen op vrijdag terug naar school.

groeten van axel



Op school gebeurd er altijd wat.

Je ziet mensen kletsen ,vrienden maken ,vechten of pesten.

Mijn vraag is : hoe zie je school voor je?

Ik zie als mijn 2^{de} wereld

Ik zie als mijn toekomst.

Ik weet school is soms wel saai -_-

Maar je doet wel voor je zelf!!!

Je doet voor je toekomst waar je later wilt worden/werken!

En daar moet je voor leren , diploma halen of wat dan ook.

Maar ik doe voor me zelf en mijn beteren leven zonder problemen

Groetjes : DESIREE - SPENCER

Van De Eindgroep C

Ik loop stage 3x in de week

Bij horeca doe ik kassa en portwerk en graaf-snaamwerking de rest

Van de 2 dagen zit ik op school ben al jarig geweest ben nu 19jaar oud

En heb heel veel goeie vrienden en vriendinnen met wie

Ik om kan gaan en daar ben ik wel blij mee voor als ik naar nieuwe schoolgebouw

Ben dat ik wel vrienden en vriendinnen moet hebben om mee lekker te kletsen

Ik ben nooit alleen in de pauze of in de klas het is wel een leuke school

Waar we opzitten omdat mensen af en toe gezellig met je kunnen gaan lachen

weet je ik zou nooit wegwillen gaan van school maar als je ouder

Word dan ja moet het wel he. Dan moet je gaan werken en waar ik het liefst wil werken

Is iets met de kleding zaak dat zou ik willen later

En natuurlijk ga ik de somige leeringen ook missen die me vaak hebben geholpen

Het liefst wil ik jullie altijd bij me hebben

Dit was een beetje van me verhaaltje geniet van jullie zomervakantie allemaal ;)

Ik heb een vraag aan jullie :wat doen jullie als je nieuw bent en je wild vrienden maken?

Is dat A:vragen stellen ?

Is dat B:naar de gene toe lopen en kletsen en over je hobby's praten

Is dat c:aardig zijn zo dat je meer complimenten en vrienden en vriendinnen meteen krijgt.

Groetjes van IKRAM





De Dikkie Diks wensen iedereen een
FLEURIGE ZOMERVAKANTIE

De Gonzo's gaan los!

(en sporten wat af)

HRITHIK

Ik vond het voetbaltoernooi gezellig en heel leuk dat we een beker gewonnen hebben. ik heb twee wedstrijden gekocht en Noor en Roy hebben ook gekocht. Iedereen ging ons aanmoedigen. Ik train zelf op de maandag en woensdag.

SANA

Ik vond het heel leuk we met auto's naar het voetbaltoernooi gingen. We hebben gewonnen en zijn vierde geworden .
Ik vind honkbal ook grappig, de bal slaan vind ik het leukst. Ik vind dansen, zwemmen en basketballen erg leuk om te doen.

RYDELL



MAX

Ik heb op het voetbaltoernooi 2 ballen tegengehouden. Een met de voet en een met m'n knie. We waren daar met de schakels.

ABDOEL

Ik heb niet gescoort maar wel heel veel gezweet. Ik heb een paar ballen tegen gehouden. Ik ga zelf ook op voetbal na de zomervakantie

ROY

Ik ben heeeel erg gek op voetbal en vooral cluppie Feyenoord. Ik vind judo leuk, maar dat doe ik niet meer. Met honkballen sla ik de bal heel erg hard en ver.

STAN

Ik vind voetballen niet leuk dus ik ben niet meegegaan naar het voetbaltoernooi. Wij zijn naar de kinderboerderij geweest. Daar hebben we kleine geitjes, schapen, konijntje, pauw, varken, stier en paarden gezien. Ik zit op Judo. Ik ga door totdat ik de zwarte band heb. Met honkbal vind ik het rennen het leukst. .Snorkelen doe ik ook graag.

MELISSA

Ik hou niet van voetbal maar wel van paardrijden. Dat heb ik bij juf Elise gedaan in Soesterberg op een zwart paard .De naam van het paard is Perla. Ik hou ook erg van dansen en met gym vind ik basketballen leuk.

RIVALDO

De Mattheusploeg (Gonzo's en Schakels) winnen de beker voor de 4e plaats!

Zoals Melissa uit de Gonzoklas al vertelde op de vorige pagina houdt zij van veel sporten. Maar ze kan ook heel goed verhalen schrijven. Daarom hier, in zijn geheel, het verhaal van "Kim en de dwerg"

Kim en de dwerg
 Er was eens een heel klein huisje in het
 bos daar woohde kabouter spienbeen en
 kim dat is het meisje die daar in de buurt
 woohd en daar kwam kim aan gelooPen
 kabouter spienbeen zag kim hiet Ha
 kim daar ben je al je was wel laat
 ja maar dat komt omdat ik moes
 kussen in mijn tuintje je bent er
 i h d luk Wat wou je vragen ik
 wou vragen of ik je tuintje
 kon ~~leenen~~ dat mag wel had
 ik heb nog een hienwien voor je over
 wat lief van je ik heb een ^{spicaal} ~~spicaal~~
 voor je gekogs dankjewel had
 geen dank zegge kabouter spienbeen
 ik seel voor dat we een spel gaan
 Spelehe oke wat dan voor spel
 een leuk spel had verstoptie
 oke leuk jij bent een oke ik tel
 tot 10 en dan he waar is die
 kabouter hou me schijn is die
 al verstopt ik zal een even
 zoeken kabouter maar er
 komt geen dnt woord

Ze roept Nogen keer kabauter maar
 er komt hog steeds geen antwoord
 waak is die kabauter tog heen ik ga
 zelf maar verstoppe spelen He de grote
 is die waak was je heen ik was
 even wat halen in de schuur oh
 wat moes je dan halen ik moes
 een Hamer hebben Vook wat dan
 Vook een Hut we gine tog verstoppe
 spelen ik wil nu een Hut verstoppe
 ik hiet ~~Zeluwe~~ wat anders doen
 oke we gaan naar het strand
 oke dan jou zin kom zullewe dan
 maar gaan wat een mooi week
 is net op het strand zullewe
 Zwemen met de grote band van
 Onts okedam ~~ze levtz nog lang~~
~~en gelukkig~~
 en ze spilde gezeilig samen
~~ehde~~ ~~met zons~~ ~~dat melissa~~
~~gasheden~~ ~~in zons~~ einde
~~dat melissa~~ ~~gasheden~~
 melissa



KLEURPLAAT



Wat spannend zal dat zijn. Na de zomervakantie komen we allemaal weer bij elkaar: de kleinen en groten van de Larikslaan en de Asserweg en de allergrootsten van de Assendelftstraat en de Schaepmanstraat.

Allemaal beginnen we in augustus in ons prachtige nieuwe gebouw. In het begin zal het nog wat zoeken zijn, misschien raken we soms de weg kwijt. Maar na een tijdje zijn we vast gewend en kunnen we gaan genieten. Genieten van de mooiste school die er is. Onze school!



Wij wensen iedereen een heerlijke zomervakantie
en
wij hopen iedereen weer gezond en uitgerust terug te zien op

MAANDAG 24 AUGUSTUS